

Vaarprogramma zeiljacht "Cherokee" zomer 2025

versie: 2 (11-06-2024)

| Reis | Inschepen 18:30 u | Ontschepen 10:30 u | Dagen | Vertrek | Aankomst | Bestemming | Prijs | Categorie |
|------------|-----------------------|-----------------------|-------|-----------|-----------|---|---------|-----------|
| Z00 | woensdag 14 mei | zondag 18 mei | 4,5 | Rotterdam | Rotterdam | Oversteek Engeland (2x140M) | € 1.199 | A |
| Z01 | dinsdag 27 mei | zaterdag 7 juni | 10,5 | Rotterdam | Inverness | Zeezeiltraining & mijlenmaker NED-U.K.-SCO (520M) | € 2.399 | A/E |
| Z02 | zondag 8 juni | zondag 15 juni | 6,5 | Inverness | Oban | Caledonisch kanaal & Loch Ness | € 1.470 | C/F |
| Z03 | maandag 16 juni | vrijdag 27 juni | 10,5 | Oban | Belfast | Zeilreis van Schotland naar Noord Ierland | € 2.059 | C |
| Z04 | zondag 29 juni | dinsdag 8 juli | 8,5 | Belfast | Dublin | Zeilreis naar Ierland & Isle of Man | € 1.839 | B/C/F |
| Z05 | donderdag 10 juli | zaterdag 19 juli | 8,5 | Dublin | Falmouth | Overtocht: Ierland-> Scilly's -> Cornwall (325M) | € 2.039 | A/C |
| Z06 | zondag 20 juli | zondag 27 juli | 6,5 | Falmouth | Torquay | Ontdek Cornwall & Devon | € 1.589 | C/F |
| Z07 | dinsdag 29 juli | woensdag 6 augustus | 7,5 | Torquay | Jersey | Van Devon (UK) naar de Kanaaleilanden | € 1.817 | A/C |
| Z08 | donderdag 7 augustus | maandag 18 augustus | 10,5 | Jersey | Brest | De Kanaaleilanden & Noord Bretagne | € 2.499 | B/C |
| Z09 | dinsdag 19 augustus | donderdag 28 augustus | 8,5 | Brest | Lorient | Zuid Bretagne met mooie eilanden & stranden | € 2.039 | C/F |
| Z10 | zaterdag 30 augustus | zondag 7 september | 7,5 | Lorient | La Coruna | Oversteek: Golf van Biscaje (350M) | € 1.817 | A |
| Z11 | maandag 8 september | vrijdag 19 september | 10,5 | La Coruna | Vigo | Langs de Spaanse fjorden & Islas Cies | € 2.249 | C |
| Z12 | zaterdag 20 september | zondag 28 september | 7,5 | Vigo | Vigo | Galicië & Islas Cies | € 1.649 | C |
| Z13 | maandag 29 september | maandag 6 oktober | 6,5 | Vigo | Vigo | Zeilen & yoga - Galicische stranden & Islas Cies | € 1.549 | D |
| Z14 | dinsdag 7 oktober | woensdag 15 oktober | 7,5 | Vigo | Lissabon | Mijlenmaker langs de Portugese Westkust | € 1.777 | A/B/C |


0031 (0)6 1695 22 63
info@offshore-yacht-charter.com
www.Offshore-Yacht-Charter.com

Categorieën:

De verschillende categorieën zijn bedoeld zodat u zelf de soort reis kunt kiezen die u aanspreekt. Dit is gebaseerd op dag afstanden en of er wel of geen (voldoende) tijd is voor sightseeing aan wal. Afhankelijk van weer en wind kan er worden afgeweken van het plan.

Categorie A: Overtocht, dit zijn echte zeezeilreizen van de ene plaats naar de andere. Er zal ook 's nachts worden doorgevaren in wachten (maximaal 6 passagiers)

Categorie B: Overtocht maar dan op kleinere schaal, er wordt 's nachts niet doorgevaren, wel kunnen we af en toe laat aankomen in de haven.

Categorie C: Zeilreizen met zeker genoeg tijd voor sightseeing. Kortere dagafstanden en 1 dag aan wal voor een wandeling of excursie.

Categorie D: Zeilspecials zoals Fotografie, Yoga of expedities.

Categorie E: Zeezeiltraining

Categorie F: Zeilvakantie met ook kleine kinderen aan boord.

* Extra overnachting aan boord mogelijk op basis van Bed and Breakfast, € 75,- /nacht.

** 's avonds van boord in Rotterdam i.p.v. volgende ochtend, extra overnachting wel mogelijk.

De prijs

De prijs is de huurprijs van het schip en de bemanning inclusief eten en drinken aan boord, ofwel volpension. De prijs is per persoon.

Inbegrepen in de prijs:

- Eten en drinken aan boord (ook voor de bemanning).
- Brandstof, water, walstroom, havengeld en toeristenbelasting.
- 1 handdoek set en beddegoed en uiteraard een reddingsvest.
- Voor na het zeilen is erook wijn en bier aan boord, gebaseerd op gemiddeld gebruik. Mocht dit toch opraken dan kunt u zelf bij kopen.

Niet inbegrepen:

- Uw transfer, uw reis naar en van het schip
- Zeilkeding, deze kunt als u wilt bij ons huren.
- Eten en drinken aan wal, de laatste avond gaan we uit eten en dat is op eigen rekening.

Als u als alleengaande de zekerheid van een privé hut wilt, kunt u deze reserveren voor 1,6 x de boordprijs.

Boarden:

Inschepen om 18:30 uur. Ontschepen om 10:30 uur (lokale tijd)

Na het inschepen krijgt u een hut toegewezen en daarna gaan we eten. Na het eten volgt een instructie over het schip en de veiligheid. Als u voor 18:30 arriveert, kunt u proberen om uw bagage bij het havenkantoor achter te laten, u kunt echter niet eerder aan boord, vanwege het schoonmaken en provianderen van het schip.

Transfers

U moet zelf voor uw vervoer van en naar het schip zorgen. Op onze website bij "reisinformatie" kunt u hier uitgebreide informatie over vinden, onze 'boarding dagen' zijn zoveel mogelijk afgestemd op voordelige en rechtstreekse vluchten. In het buitenland liggen we op de dagen van in- en uitschepen de gehele dag stil in de haven.

Kortingen op zeilreizen (boordprijs)

Boekt u binnen een jaar een tweede reis dan krijgt u hierop 5% korting

Boekt u als groep (meer dan 3 passagiers), dan krijgt u 5% korting per persoon

Jongeren korting: bent u onder de 29 jaar, dan krijgt u 10% korting

Kortingen kunnen niet gecombineerd worden.

Privé charter

U kunt het schip op deze reizen ook privé huren+ bemanning (b.v. met familie). Prijs; vermenigvuldig de boordprijs met 6,5 en de boordkas x het aantal personen.

Zeilvakantie Z00-24: Overtocht Engeland (2x 140 mijl)

Categorie A

Vanuit het centrum van Rotterdam varen we de eerste dag door de Erasmusbrug de Nieuwe Waterweg af naar Maassluis. Een relaxte start van de reis, met een kop koffie door 4 bruggen waaronder de iconische Erasmusbrug. Leuk en bijzonder om Rotterdam vanaf het water te zien met alle drukke scheepvaart. De Nieuwe Waterweg is opgedeeld in marifoon blokkkanalen om de scheepvaart te begeleiden. Afhankelijk van de stroming, is het een uur of drie varen tot Maassluis, een mooie gelegenheid om aan dek alles door te nemen, elkaar te leren kennen en voor een lekkere lunch. Aan het einde van de middag gaan we een vaarplan maken afhankelijk van de weerberichten, en kunnen we ons voorbereiden voor de overtocht de volgende dag.

We steken dan het Engels Kanaal over naar Ramsgate of Lowestoft, een afstand van 120 mijl met shipping-lanes, windmolenparken en veel scheepvaartverkeer. Een leerzame oversteek met één nacht doorzeilen waarbij we de radar en AIS gebruiken, maar ook zullen oefenen met scheepsverlichting. Ramsgate en lowestoft zijn allebei mooie en sfeervolle oude havens en als de wind meewerkt kunnen we hier nog de middag genieten van de gezellige Engelse sfeer en bezienswaardigheden en natuurlijk 's avonds in de pub een pint pakken.

We zeilen met een 3-wachtsysteem, 3 uur op en 6 uur af. Op die manier krijgt u toch voldoende rust en bent u alert als uw wacht begint. Zeker als het ('s nachts) kouder is, is het wachtlopen zo goed vol te houden.

De dag erop zeilen we weer terug, afhankelijk van de wind en het tij zeilen we in het donker Rotterdam naar binnen, erg mooi en een onvergetelijke ervaring.

Bovengenoemd schema is afhankelijk van weer, wind en getij, indien nodig wijken we hiervan af. Lees meer over onze [zeilreizen naar Groot Brittannië](#)

Zeilvakantie Z01-23: Zeezeiltraining & Overtocht -> Schotland (550M)

Categorie A/E

Vanuit het centrum van Rotterdam zeilen we de eerste dag door de Erasmusbrug de Nieuwe Waterweg af naar Scheveningen. Een relaxte start van de reis, met een kop koffie door 4 bruggen waaronder de iconische Erasmusbrug. Leuk en bijzonder om Rotterdam vanaf het water te zien met alle drukke scheepvaart. De Nieuwe Waterweg is opgedeeld in marifoon blokkkanalen om de scheepvaart te begeleiden, een leerzaam aspect voor deze zeezeiltraining. Afhankelijk van de stroming, is het een uur of drie varen tot de Noordzee, een mooie gelegenheid om aan dek alles door te nemen.

's Avonds gaan we een vaarplan maken afhankelijk van de weerberichten, een flinke maar leerzame puzzel. Ook zullen we leren hoe je weerkaarten moet interpreteren.

De volgende dag steken we het Engels Kanaal over naar Whitby, een afstand van 230 mijl met shipping-lanes, booreilanden en veel scheepvaartverkeer. Een leerzame oversteek met één a twee nachten doorzeilen waarbij we de radar en AIS gebruiken, maar ook zullen oefenen met scheepsverlichting. We zullen dat volgens een wachtsysteem doen. Whitby is een hele mooie en sfeervolle oude vissershaven en als de wind meewerkt kunnen we hier nog de middag genieten van de gezellige Engelse sfeer en de bezienswaardigheden.

We zeilen met een 3-wachtsysteem, 3 uur op en 6 uur af. Op die manier krijgt u toch voldoende rust en bent u alert als uw wacht begint. Zeker als het ('s nachts) kouder is, is het wachtlopen zo goed vol te houden.

Daarna zeilen we verder langs de Engelse kust omhoog naar Schotland. Met ook weer een nacht op zee, dus ook weer wachtlopen, actief zeilen en, uitkijk houden voor scheepvaart, visserij en windfarms. De wind bepaald de bestemming, maar als het lukt maken we nog een tussenstop in het sfeervolle Stonehaven. Deze zeezeiltraining eindigt in Inverness in het noorden van Schotland. We sluiten de reis af in de pub, voor een maaltijd en een biertje.

Kortom, een leerzame zeezeiltraining vanwege de drukke scheepvaart routes, sterke stromingen en getijden puzzels, maar bovenal een mooie zeilreis langs een prachtige kust met leuke havens.

Bovengenoemd schema is afhankelijk van weer, wind en getij, indien nodig wijken we hiervan af. Lees meer over onze [zeezeiltraining](#) en over onze [zeilreizen naar Groot Brittannië](#)

Zeilvakantie Z02-25: Caledonisch kanaal & Loch Ness

Categorie C/F

Vanuit Inverness varen we het Het Caladonisch Kanaal op, een schitterende vaarroute dwars door de Highlands. We zullen ook over het Loch Ness zeilen, hoewel we niet kunnen garanderen dat we het monster zien. Als het weer meewerkt kunnen we voor anker op Loch Ness om de ruïne van Duart Castle te bezoeken.

Via Fort Augustus gaan we via verschillende sluizen omhoog en weer naar beneden. De sluizen zitten bijna allemaal kort achterelkaar, waardoor er ook ruimte is om te kunnen zeilen. Het landschap wordt steeds mooier, hoger en ruiger.

De sluizen zijn een belevens op zich, de bediening hiervan en de wind bepalen onze voortgang door het Caledonisch kanaal, maar er zijn heel veel prachtige overnachtingsplekken midden in de natuur. Na het zeilen is er natuurlijk de mogelijkheid voor een mooie wandeling.

Bij Fort William varen we naar buiten aan de Westkust van Schotland. Met uitzicht op de hoogste berg, de Ben Nevis. De laatste dag zeilen we naar Oban, een prachtige zeiltrip en 's avonds gaan we uit eten.

De dag-afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 15 en 30 zeemijlen.
Bovengenoemd schema is afhankelijk van weer, wind en getij, indien nodig wijken we hiervan af.

Lees hier meer over onze [zeilreizen in Schotland](#).

Zeilvakantie Z03-25: Zeilvakantie van Schotland naar Ierland

Categorie C

Vanuit Oban zeilen we Zuid over de 'Corryvreckan', beroemd vanwege sterke stromingen en draaikolken (de schrijver George Orwell is hier bijna verdronken), maar gelukkig ook met mooie natuur en veel eilandjes. Waarschijnlijk overnachten we in Crinan, mits we door de zeesluis kunnen en anders gaan we daar voor anker. Bij het rustige kleine haventje van Crinan kunnen we een mooie wandeling maken langs het kanaal en door het bos.

Afhankelijk van de wind ankeren we ook bij het eiland Jura en het haventje van Port Ellen op het eiland Islay. Daarna steken we de 'North Channel' over tussen Schotland en Noord Ierland (Ulster). De exacte haven hangt af van de wind en het tij, maar waarschijnlijk zeilen we naar het sfeervolle haventje van Portrush met leuke pubs en uiteraard Ierse 'live muziek'.

We zeilen verder langs de mooie Noord Ierse kust (niet voor niets decor in de serie 'Game of Thrones') naar het kleine Rathlin island, waar we ook nog een mooie wandeling naar de vuurtoren kunnen maken. De Schotse koning Robert the Bruce heeft zich op Rathlin island verstopt in 1307 toen hij Schotland moest ontvluchten voor de Engelse King Edward I "Longshanks".

Ook Glenarm met een mooie boswandeling langs een riviertje en Carrickfergus staan op het programma. Carrickfergus heeft een mooi kasteel, waar de Nederlandse stadhouder Willem III (in Ierland bekend als King Billy) in 1690 landde om succesvol de Engelse katholieke koning van zijn troon te stoten met de Glorious Revolution.

De laatste etappe naar de haven van Belfast is kort, we meren vlakbij het centrum af, waar de Titanic is gebouwd. We liggen dan ook naast het Titanic museum, leuk voor de liefhebber. In de middag kunnen we dan een 'black cab' tour maken langs de vele 'Murals' (politieke muurschilderingen) over de nog steeds sluimerende 'Troubles' tussen de Katholieken en de Protestantse unionisten, een erg indrukwekkende tour om de stad te leren kennen. Daarna gaan we uit eten bij één van de lekkerste pizzeria's van de wereld en daarna lopen we natuurlijk het bruisende nachtleven van Belfast in, waar altijd gezellige pubs met live muziek zijn.

De dag afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 9 en 31 mijl.

Lees hier meer over onze [zeilreizen in Schotland](#).

Lees hier meer over onze [zeilreizen in Ierland](#).

Zeilvakantie Z04-25: Zeilreis naar Ierland & Isle of Man**Categorie B/C/F**

Vanuit Belfast zeilen we de Ierse zee op en doen de luxe marina Bangor aan. Een korte afstand, daarom is er in de ochtend nog de mogelijkheid om een 'Black Cab' citytour te maken langs de indrukwekkende 'Murals' maken, of om het Titanic museum te bezoeken, zeker een aanrader. Daarna volgt een langere etappe naar het 'Isle of Mann', midden in de Ierse zee. De volgende dag blijven we liggen om het eiland op te gaan of het leuke stadje van Peel, het strand en/of kasteel te bezoeken.

De volgende dag zeilen we, als wind en getij het toelaten het Strangford Lough in, hier staat een hele sterke stroming dus de weers-omstandigheden moeten wel meewerken. Hier zijn de opnames voor de beroemde serie 'Game of Thrones' gemaakt zijn, met name die voor kasteel 'Winterfell' en hier kunt u ook nog een mooie 'woodland' wandeling maken.

We zeilen de dag erna verder naar Carlingford Lough, ook een indrukwekkend fjord met sterke stromingen, precies de grens tussen Ierland en Noord Ierland. Met een prachtig uitzicht op de Mourne mountains en Carlingford is een authentiek plaatsje.

De Ieren zijn de meest vriendelijke en gastvrije mensen van Europa en de gezellige pubs zijn een mooie afsluiting van de zeildag. We zeilen verder naar Malahide, een langere zeildag van 39 mijl, waar we via een ondiep riviertje naar binnen kunnen met het juiste getij, vlak langs het strand. Een mooi plaatsje en een beetje de badplaats van Dublin, waar we waarschijnlijk ook nog een dagje blijven liggen.

We eindigen deze zeilvakantie in het bruisende en sfeervolle Dublin, waar we uiteraard 's avonds de binnenstad inlopen om te eten in een pub en om naar traditionele Ierse muziek te luisteren.

De dag afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 11 en 45 mijl.
Lees hier meer over onze [zeilreizen in Ierland](#).

Zeilvakantie Z05-25: Overtocht: Ierland-> Scilly's -> Cornwall (325M)**Categorie A/C**

Vanuit Dublin zullen we zeil zetten naar Falmouth aan de Engelse zuidwestkust in Cornwall. Vanuit de Ierse zee over de Keltische zee rond Land's End, via de Scilly eilanden. Weer en tij zullen uiteindelijk onze route bepalen, maar het plan is om dit in overzichtelijke etappes te doen.

De eerste één of twee dagen zullen we aan de Ierse kust blijven, zodat iedereen rustig aan het schip kan wennen. Een leuk stuk langs de mooie Ierse kust en Dublin uit.

Vervolgens steken we over richting de Scilly eilanden, een afstand van ongeveer 135 tot 200 mijl. Dat betekent één of twee nachten op zee, waar we doorzeilen in een wachtsysteem.

We zeilen met een 3-wachtsysteem, 3 uur op en 6 uur af. Op die manier krijgt u toch voldoende rust en bent u alert als uw wacht begint. Zeker als het ('s nachts) kouder is, is het wachtlopen zo goed vol te houden.

De Scilly's hebben geen haven, maar er zijn verschillende mooie ankerplekken. Afhankelijk van de wind kiezen we de beste uit en het tij bepaald wanneer we (en of) we daar kan kunnen ankeren. Als het weer meewerkt hebben een dag om hier bij te komen en de benen te strekken op één van de mooie eilanden, die subtropisch aandoen door de mooie vegetatie, stranden en het heldere water. Op de laatste etappe zullen we Land's End ronden en van de Oceaan het Engels Kanaal inzeilen. Deze zeilreis is een beetje ruimer ingepland, waardoor we al het weer meewerkt de visserijhaven Newlyn aan kunnen doen of ankeren in de Hellford riviers.

Falmouth is een mooie en gezellige haven, waar we de reis afsluiten in een leuk restaurant en 's avonds natuurlijk nog een biertje in een gezellige pub.

Bovengenoemd schema is afhankelijk van weer, wind en getij, indien nodig wijken we hiervan af.

De dag afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 6 en 135 mijl.
Lees meer over onze [zeilreizen naar Groot Brittannië](#)

Zeilvakantie Z06-24: Ontdek Cornwall & Devon (U.K.)

Categorie C/F

Vanuit het Falmouth in het mooie Cornwall zeilen we langs riviermondingen met middeleeuws haventjes aan naar Torquay (hier stond het hotel van de serie 'Fawlty Towers' met John Cleese). Het water is hier mooi lichtgroen en de kust is schitterend. De bosrijke riviermondingen met ook hele mooie gebouwen zijn een genot om in te zeilen.

Op het programma staan o.a. het pittoreske Fowey, Salcombe en Dartmouth, waar ook genoeg tijd is om rond te wandelen. De haventjes zijn erg charmant met een gezellige Britse sfeer. Plymouth is een grote haven met meerdere gezellige pubs vlakbij de haven, leuk voor een avondje stappen met meestal ook live muziek.

Kortom, een relaxte zeilvakantie in een prachtig vaargebied dat weer heel anders is dan onze andere vaargebieden. Door de vele bakkerijen die er hier nog zijn, hebben we ook lekker elke ochtend vers brood en croissants van de bakker en natuurlijk heerlijke verse scones bij de koffie!

De dag afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 12 en 22 mijl.

Lees meer over onze [zeilreizen naar Groot Brittannië](#)

Zeilvakantie Z07-25: Van Devon (UK) naar de Kanaaleilanden

Categorie B/C

Vanuit Torquay zeilen we Zuidelijk langs de kust van Devon naar Dartmouth. Een prachtige pittoreske riviermonding. Daarna steken we over naar de Kanaaleilanden, een afstand van 66 mijl, dus dat betekent dat we in de nacht aankomen, waarschijnlijk op het eiland Alderney.

De volgende bestemming hangt af de wind en het getij, maar waarschijnlijk wordt dit St. Peter port op het eiland Geurnsey. Hier blijven we dan een dag liggen voor bijvoorbeeld een mooie wandeling, voor de liefhebber een duik in een natuurlijk zwembad aan zee en/of om het leuke stadje verkennen.

We proberen ook het kleine maar prachtige eilandje Sark aan te doen. Hier gaan we voor anker en met de bijboot aan land voor een hele mooie wandeling.

Het verval (verschil tussen eb en vloed) is hier enorm. Dit is één van de charmes van varen in dit gebied, sterke getijstromingen en een groot verval tot wel 9 meter met springtij. "Not for the faint hearted" zoals de Britten dit mooi benoemen. Door het grote getijverschil (verval) verandert het landschap continu en met de vele bijzondere rotsformaties is dat een prachtig gezicht. Het getij bepaald ook onze havens, Carteret in Normandië is een mooie optie, maar de ingang valt helemaal droog met laagwater dus dit moeten we goed berekenen.

Een bijzonder vaargebied met de typisch gezellige Britse sfeer en ook prachtige natuur. Het getij is hier de klok en we zullen met stroom mee moeten varen en ook rekenen wanneer we de havens in en uit kunnen. Na of voor het zeilen is er ook tijd om te wandelen langs de kust of in de gezellige haventjes. Deze zeilvakantie is een mooie mix tussen de Franse en Britse cultuur, met lekkere croissants bij het ontbijt en gezellige pubs in de avond. Bovendien relaxed zeilen langs prachtige natuur met spectaculair getij en ook tijd voor sightseeing.

We eindigen deze bijzondere zeilvakantie op het eiland Jersey, waar we de zeilreis afsluiten in één van de beste pizzeria's van de wereld.

de dag-afstanden variëren tussen de 7 en 66 mijl.

Bovengenoemd schema is afhankelijk van weer, wind en getij, indien nodig wijken we hiervan af.

Lees meer over onze [zeilreizen naar Engeland](#).

Lees meer over onze [zeilreizen naar Bretagne](#).

Lees meer over onze [zeilreizen naar de Kanaal Eilanden](#).

Zeilvakantie Z08-25: Zeilvakantie langs Noord Bretagne

Categorie C

Vanaf Jersey op de Kanaaleilanden steken we over naar Bretagne, een mooie lange dag zeilen met een late aankomst. Tegen de avond varen we met zonsondergang de prachtige riviermonding op naar Lezardieux waar een kleine marina is. De volgende dag begint met verse croissants van de bakker en daarna zeilen we een kort stukje door naar het sprookjesachtige Ile de Brehat om te ankeren. Hier gaan we aan wal voor een schitterende wandeling. Ile de Brehat is een uniek autovrij eiland met prachtige bloemen en exotische planten. Door de warme golfstroom groeien hier zelfs palmbomen.

Het verval (verschil tussen eb en vloed) is hier gigantisch. Dit is één van de charmes van varen in dit gebied, sterke getijstromingen en een groot verval tot wel 12 meter met springtij. "Not for the faint hearted" zoals de Brtitten dit mooi benoemen. Door het grote getijverschil (verval) verandert het landschap continu en met de vele bijzondere rotsformaties is dat een prachtig gezicht. Omdat de meeste havens droogvallen moeten we goed rekenen met het getij.

Ook doen we een aantal zeer sfeervolle middeleeuwse haventjes aan zoals Paimpol en Trequier. Via mooie riviermondingen (hier Abers genoemd) hoppen we verder langs de kust om Kaap Finisterre, naar het pittoreske haventje Camaret sur Mer. Behalve een mooi strand is hier ook een scheepskerkhof waar de oude afgedankte houten viskotters langzaam liggen te vergaan. We eindigen in Brest waar we de laatste avond uit eten gaan.

De dag afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 8 en 30 mijl.
Bovengenoemd schema is afhankelijk van weer, wind en getij, indien nodig wijken we hiervan af.

Lees meer over onze [zeilreizen in Bretagne](#).

Zeilvakantie Z09-25: Zeilvakantie langs Zuid Bretagne

Categorie C/F

Vanuit Brest zeilen we de eerste dag door de mooie monding (Rade de Brest) naar het pittoreske haventje Camaret sur Mer. Behalve een mooi strand is hier ook een uniek scheepskerkhof waar de oude afgedankte houten viskotters langzaam liggen te vergaan.

Vervolgens zeilen we de Atlantische oceaan op, met de stroming mee om de mooie kaap van Pointe du Raz, langs de prachtige Bretonse kust. Onderweg naar Lorient doen we verschillende mooie haventjes en eilandjes aan, zoals Concarneau, Ile de Groix en zeilen we ook nog een stuk de mooie Odet rivier op of, als het weer het toelaat, ankeren we bij de prachtige strand eilanden van Ile de Glenan.

De dag afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 9 en 30 mijl.
Bovengenoemd schema is afhankelijk van weer, wind en getij, indien nodig wijken we hiervan af.

Lees meer over onze [zeilreizen in Bretagne](#).

Zeilvakantie Z10-25: Overtocht Biskaje (FRA-SPA: 350 mijl)**Categorie A**

Vanuit Lorient aan de Franse kust zeilen we over de beruchte Golf van Biskaje naar Spanje. Deze oversteek staat op de bucket list van iedere zeezeiler. Het weer zal uiteindelijk onze exacte route bepalen, maar het plan is om dit in etappes te doen.

Het plan is om de eerste dag naar het mooie Belle Ile te zeilen, zodat iedereen rustig aan het schip kan wennen. Vervolgens steken we over naar de Spaanse kust, waarbij we in een wacht systeem varen. Als het weer meewerkt zijn dit ongeveer twee a drie nachten doorzeilen, de exacte aankomst haven wordt door de wind bepaald. Als er tijd over is zeilen we naar Viveiro, een leuk haventje om bij te komen en om een welverdiend biertje te drinken.

We zeilen met een 3-wachtsysteem, 3 uur op en 6 uur af. Op die manier krijgt u toch voldoende rust en bent u alert als uw wacht begint. Zeker als het ('s nachts) kouder is, is het wachtlopen zo goed vol te houden.

Een uitdagende zeezeilreis met mooie zons- en maan opkomsten/ ondergangen, met een beetje geluk prachtige sterrenhemels en/of een lichtende zee en dolfijnen. Deze zeezeilreis is een mooie combinatie van mijlen maken, 's nachts doorzeilen, maar ook met een beetje afwisseling aan wal om bij te komen.

We eindigen in het bruisende La Coruna, waar we de reis in een Spaans restaurant af sluiten.

De dag-afstanden liggen deze zeilvakantie ongeveer tussen de 25 en 250 zeemijlen. Bovengenoemd schema is afhankelijk van weer, wind en getij, indien nodig wijken we hiervan af.

Lees meer over onze [mijlenmakers](#).

Lees meer over onze [zeilreizen in Bretagne](#).

Lees meer over onze [zeilreizen in Spanje](#).

Zeilvakantie Z11-25: Langs de Spaanse fjorden & Islas Cies**Categorie C**

De Spaanse Noordwestkust is voor de meeste mensen een onbekend gebied. In dit deel van Spanje is dan ook geen massa toerisme te vinden. Hierdoor is dit gebied ook authentiek is gebleven. Qua natuur lijkt het op de Schotse "Buiten Hebriden", maar de temperatuur is natuurlijk een stuk aangenamer. In tegenstelling tot Zuid Spanje wordt het hier gelukkig niet tropisch warm.

Vanuit het levendige en sfeervolle La Coruna zeilen we via de vele inhammen, die hier Ria's worden genoemd, naar het gezellige Vigo.

De eerste twee dagen varen we langs de Costa da Muerte. Een prachtige en grillige rotskust met, gelukkig, beschutte Ria's en sfeervolle haventjes zoals Muxia. In het algemeen staat hier een Noord-Westelijke wind die einde van de middag flink kan toenemen, spectaculair zeezeilen dus op de deining van de azuurblauwe oceaan en aan het einde van de middag zeilen we een sfeervol haventje in, waar natuurlijk nog tijd is voor een kleine wandeling of een terrasje.

Na het ronden van Cabo Finisterre, komen we in de beschutte en grotere Rias, de Rias Baixas, waar het ook nog heerlijk zomer is. Hier doen we een aantal sfeervolle haventjes met mooie oude dorpskernen en huisjes die gebouwd zijn volgens de typische Galicische stijl met erkerraampjes en voormalige graanschuurtjes op zuilen, zoals o.a. Combarro en Baionna. In Baionna kunnen we 's avonds nog het stadje in voor een gezellig en bruisend nachtleven.

Natuurlijk gaan we ook voor anker bij de prachtige Islas Cies. Een natuurgebied waar we ook een schitterende wandeling maken met een prachtig uitzicht over de eilanden en de oceaan. De liefhebber kan hier ook zwemmen. We eindigen in het levendige stadje Vigo waar we uit eten gaan om deze mooie zeilvakantie af te sluiten.

De dag-afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 10 en 36 mijl

Lees meer over onze [zeilreizen in Noord Spanje](#).

Zeilvakantie Z12-25: Galicië & Islas Cies

Categorie C

De Spaanse Noordwestkust is voor de meeste mensen een onbekend gebied. In dit deel van Spanje is dan ook geen massa toerisme te vinden. Hierdoor is dit gebied ook authentiek is gebleven. Qua natuur lijkt het op de Schotse "Buiten Hebriden", maar de temperatuur is natuurlijk een stuk aangenamer. In tegenstelling tot Zuid Spanje wordt het hier gelukkig niet tropisch warm.

Vanuit het levendige Vigo gaan we de vele inhammen, die ook wel Ria's worden genoemd verkennen, zoals de Ria de Pontevedra en Ria de Arosa. Deze zuidelijke Ria's worden ook wel de Rias Baixas genoemd en staan bekend om het lekkere weer met perfecte zeil omstandigheden en ze zijn goed beschut tegen de oceaandeining.

Hier doen we een aantal sfeervolle haventjes met mooie oude dorpskernen en huisjes die gebouwd zijn volgens de typische Galicische stijl met erkerraampjes en voormalige graanschuurtjes op zuilen, zoals o.a. Combarro en Baionna. In Baionna kunnen we 's avonds nog het stadje in voor een gezellig en bruisend nachtleven.

Natuurlijk gaan we ook voor anker bij de prachtige Islas Cies. Een natuurgebied waar we ook een schitterende wandeling maken met een prachtig uitzicht over de eilanden en de oceaan. De liefhebber kan hier ook zwemmen. We eindigen in het levendige stadje Vigo waar we uit eten gaan om deze mooie zeilvakantie af te sluiten.

De dag-afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 10 en 29 mijl

Lees meer over onze [zeilreizen in Noord Spanje](#).

Zeilvakantie Z13-25: Zeilen & yoga - Galicische stranden & Islas Cies

Categorie D

De Spaanse Noordwestkust is voor de meeste mensen een onbekend gebied. In dit deel van Spanje is dan ook geen massa toerisme te vinden. Hierdoor is dit gebied ook authentiek is gebleven. Qua natuur lijkt het op de Schotse "Buiten Hebriden", maar de temperatuur is natuurlijk een stuk aangenamer. In tegenstelling tot Zuid Spanje wordt het hier gelukkig niet tropisch warm.

Vanuit het levendige Vigo gaan we de vele inhammen, die ook wel Ria's worden genoemd verkennen, zoals de Ria de Pontevedra en Ria de Arosa. Deze zuidelijke Ria's worden ook wel de Rias Baixas genoemd en staan bekend om het lekkere weer met perfecte zeil omstandigheden en ze zijn goed beschut tegen de oceaandeining.

Hier doen we een aantal sfeervolle haventjes met mooie oude dorpskernen en huisjes die gebouwd zijn volgens de typische Galicische stijl met erkerraampjes en voormalige graanschuurtjes op zuilen, zoals o.a. Combarro en Baionna. In Baionna kunnen we 's avonds nog het stadje in voor een gezellig en bruisend nachtleven.

Maar vooral gaan we ankeren bij afgelegen strandjes, waar je alleen met een boot kan komen. Hier kunnen we dan in de ochtend en/of avond onder begeleiding van een yoga docente aan land voor unieke yoga sessies. Een ideale combinatie met het relaxed zeilen en met dit prachtige onontdekte vaargebied.

Natuurlijk gaan we ook voor anker bij de prachtige Islas Cies. Een natuurgebied waar we ook een schitterende wandeling maken met een prachtig uitzicht over de eilanden en de oceaan. De liefhebber kan hier ook zwemmen. We eindigen in het levendige stadje Vigo waar we uit eten gaan om deze mooie zeilvakantie af te sluiten.

De dag-afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 8 en 24 mijl

Lees meer over onze [zeilreizen in Noord Spanje](#).

Vanuit Vigo zeilen we de oceaan op. De eerste twee dagen zijn dagtochten, zo kan iedereen even rustig wennen aan de boot en aan elkaar. Via Viana do Castelo zeilen we de rivier de Douro op naar Porto, een prachtige stad met schitterende bruggen. Een beetje in verval, maar dat draagt bij aan de Anton Piek achtige uitstraling en de stad is ook Unesco wereld erfgoed. Hier blijven we dan ook een dagje liggen om van de stad te genieten.

Daarna zeilen we een nacht door naar Peniche. Het nachtzeilen is een unieke beleving, zeker hier op de oceaan met de wind van achteren op een trage oceaandeining. Peniche is een grote visserijhaven aan een schiereiland met een sfeervolle waterkant, als het weer meewerkt kunnen we hier nog mooi een drankje drinken (bijvoorbeeld Vino verde) op een terrasje.

Aan de westkust van Portugal staat een constante windrichting, de Nortada, ofwel "Portugese Noord". Dat betekent ruime wind voor ons. In het algemeen komt deze wind vanaf 12 uur opzetten en neemt in de middag flink toe tot aan zonsondergang.

We zeilen verder naar Cascais, een grote marina en de badplaats van Lissabon. De volgende ochtend kunnen we Sintra bezoeken. Sintra ligt dicht bij Lissabon in de beboste heuvels van het Serra-gebergte, met een sprookjesachtige landschap van versierde paleizen, kasteelruïnes en exotische tuinen. In de middag is het een kort stukje zeilen naar het centrum van Lissabon, een mooie belevenis want we zeilen langs een aantal hoogtepunten van Lissabon, zoals het beroemde "Torre de Belem", een iconisch fort uit de 16e eeuw dat de ingang van de rivier de Taag bewaakte.

's Avonds gaan we uit eten in een lekker restaurant en daarna lopen we door de bruisende stad terug naar de boot.

De dag-afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 40 en 120 mijl.
Lees meer over onze [zeilvakanties in Portugal](#).

Meer informatie en foto's vindt u op onze website bij [zeilvakantie](#).



**Ceintuurbaan 159
3051 KB Rotterdam**

 **0031 (0)6 1695 22 63**
 **info@offshore-yacht-charter.com**
 **www.Offshore-Yacht-Charter.com**



[Volg ons op Facebook](#)



[Bekijk onze filmpjes](#)



[Connect op LinkedIn](#)



[Ontvang onze nieuwsbrief](#)